



Terugblik op afgelopen schooljaar

We zijn met elkaar gekomen aan het einde van dit schooljaar. Dankbaarheid mag ons hart wel vervullen als we zien op al het goede wat we uit Gods hand mochten ontvangen. Wie zijn wij daar tegenover geweest?

Het werk binnen school mocht zijn voortgang hebben. De lessen mochten gegeven worden en ook buiten de klassen zijn de dingen gedaan die gedaan moesten worden.

We willen u als ouders ook hartelijk bedanken voor de steun en de hulp die we ook dit jaar mochten ervaren.

De Heere geve Zijn zegen over al onze arbeid en Hij vergeve alles wat niet was tot Zijn eer!

Vooruitblik naar het komende schooljaar

Een periode van vakantie ligt voor ons. Na de vakantie hopen we elkaar in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

De lessen beginnen weer op maandag 3 september om 8.45 uur. Zoals u in de schoolkrant hebt kunnen lezen, hopen we met 8 groepen te gaan werken. We willen de juffrouws Koppelman ook via deze weg van harte welkom heten op onze Dr. Maarten Lutherschool.

Naast deze nieuwe juffrouws komt er ook een nieuwe leerling. Wouter Kooiker hoopt bij ons in te stromen in groep 4. Wouter, van harte welkom op onze school. We hopen dat je snel een plekje binnen de klas zult hebben.

Materialen van school

In de afgelopen weken zijn er weer veel materialen besteld voor het nieuwe schooljaar. Graag brengen we onder de aandacht dat alle kinderen op school de materialen gebruiken die we als school aanbieden. Er hoeven dus geen pennen, potloden e.d. van thuis meegenomen te worden om mee te werken. Dit geldt ook voor de stiften. Voor iedere leerling is een pakje stiften besteld. Soms namen kinderen deze van thuis mee, maar dat is dus niet meer nodig.

Afscheid

Enkele weken geleden hebben we als collega's afscheid genomen van juf Mariëlle. In het afgelopen schooljaar heeft zij haar studie mogen afronden. Na de vakantie hoopt zij als onderwijsassistent te gaan werken in Kootwijkerbroek.

Verder hopen we deze week ook afscheid te nemen van juf Veijer. Vanaf de herfstvakantie heeft ze elke maandag, dinsdag en woensdag in groep 4 gewerkt ter vervanging van de verschillende juffrouws die met zwangerschapsverlof waren. Na de vakantie hoopt juf Veijer volledig op de Koning Willem Alexanderschool te gaan werken.

Ook nemen we afscheid van juf Slager. Vanaf eind januari heeft zij haar Lio-stage gelopen in groep 7. Na haar stage heeft ze doorgewerkt tot aan de zomervakantie. Dit heeft zij op een voortreffelijke manier gedaan. Ook deze

Nieuwsbrief



Dr. Maarten Lutherschool
School met de Bijbel

juf heeft nu haar studie afgerond en hoopt na de vakantie aan het werk te gaan in Genemuiden.

Juffrouws, allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet! Het ga jullie in alle opzichten goed!

Verder nemen we op school ook afscheid van Arjen Boldewijn. Hij hoopt na de vakantie naar de Eliëzerschool in Zwolle te gaan. Arjen, we hopen dat je het ook daar op school goed naar je zin zult hebben!

Afscheid groep 8

Vanavond hopen we afscheid te nemen van onze leerlingen uit groep 8. Hun tijd op de basisschool zit er op. Ook deze laatste avond op school mag het Woord van God opengaan. We zullen met elkaar luisteren naar een Bijbelverhaal over de beenderen van Jozef. Verder leveren de kinderen zelf een bijdragen door o.a. een quiz. Aan het einde van de avond krijgt iedere leerling een Bijbel mee. We hopen dat jullie veel in dit Boek zullen lezen omdat de Heere Zich juist d.m.v. de Bijbel aan ons bekend wil maken.

Jongens en meisjes, het ga jullie goed!

Schoonmaakavond

Vorige week donderdag is er binnen school hard gewerkt. Alle kasten met inhoud zijn schoongemaakt. Heel veel moeders zijn gekomen om ons daarbij te helpen. We willen jullie hier allemaal heel hartelijk voor bedanken. We kunnen zo na de vakantie weer 'met een schone lei' beginnen.

Fijne vakantie!

A.s. vrijdag hopen we de school voor enkele weken te sluiten. We wensen alle kinderen en alle ouders een goede vakantie toe. Sommige gezinnen blijven deze vakantie thuis, anderen zullen verre reizen maken. We hopen van harte dat, waar u ook bent en hoe uw levensomstandigheden ook zijn, u Gods nabijheid mag ervaren, zoals verwoord in onderstaand lied.

1
Op bergen en in dalen en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven of stijgen daar is God!
Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

2
Zijn trouwe Vaderogen, zien alles van nabij!
Wie steunt op Zijn vermogen, die dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor 't gans heelal!

3
Gij, aardrijks bont gewemel, al wat in 't water leeft,
of onder Zijne hemel, hoog in het luchtruim zweeft,
gij, alle Zijne werken, ontdekt, bij dag en nacht,
in 't voeden, hoeden, sterken, de goedheid Zijner macht.

4
Roem, Christen, aan mijns linker- en rechterzijd' is God!
Waar 'k macht' loos nederzinke of bitter lijd', is God!
Waar trouwe vriendenhanden, niet redden, daar is God!
In dood en doodse banden, ja, overal is God.