



Viering Kerstfeest

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief ligt de viering van het Kerstfeest op school nog voor ons. We hopen en bidden dat we een goede bijeenkomst mogen hebben waarin Het Kind, de Heere Jezus, centraal mag staan.

Eindejaarsmaaltijd

Ook de eindejaarsmaaltijd hebben we nog tegoed. Dankzij de hulp van veel moeders, is het ook dit jaar weer mogelijk om dit met elkaar voor de kinderen te organiseren. We willen de ouders die, op welke manier dan ook, geholpen hebben hartelijk bedanken!

Ook de kinderen kijken elke keer weer uit naar dit gezellige moment aan het einde van het jaar.

Benoeming schoolschoonmaakster

In de afgelopen weken is mevrouw H. Slager – Bloemert benoemt als schoonmaakster in de plaats van J. Hokse – Hengsteboer. We hopen dat ze een fijne tijd bij ons op school mag hebben. Ze hoopt met ingang van het nieuwe kalenderjaar bij ons te beginnen. Van harte welkom!

Ouderavond

We mogen met elkaar terugzien op een inhoudsvolle ouderavond. Steven Middelkoop heeft met ons nagedacht over wie wij als ouder zijn voor onze kinderen. Hoe zullen de kinderen ons later herinneren? Wordt er dan gesproken over uw bedrijf, uw auto, uw

vakanties of wordt er dan gesproken over wie u was als persoon die in afhankelijkheid van de Heere zijn werk mocht doen en er in het gezin mocht zijn?

Als u deze avond gemist hebt kunt u in de Puntpraat een artikel lezen van Steven Middelkoop waar in grote lijnen de inhoud van de avond nog een keer terug te lezen is.

In dit kader willen we u als ouder(s) van harte Gods zegen en wijsheid toewensen in de opvoeding van uw kind(eren).

Contactavonden

Afgelopen maandag- en dinsdagavond zijn de contactavonden weer geweest. Fijn om weer zoveel ouders te ontmoeten om te spreken over uw kind(eren). Het is belangrijk dat er op een open en eerlijke manier tussen ouders en leerkrachten nagedacht wordt over dat wat goed is voor onze kinderen. Sommige gesprekken vragen nog om een vervolg. We hopen dit in het nieuwe jaar op te pakken. Bedankt voor uw betrokkenheid!

Berséba

Mogelijk hebt u wel eens gehoord van Berséba. Berséba is ons reformatorisch samenwerkingsverband voor de scholen. Heel veel zaken rondom de extra zorg binnen de scholen wordt door hen georganiseerd en gefinancierd.

Nieuwsbrief



Dr. Maarten Lutherschool
School met de Bijbel

Voor sommige ouders is Berséba echter nog (vrij) onbekend. Dat geldt zeker als u er nog niet direct mee te maken hebt gehad. Daarom wil Berséba graag laten zien wie ze zijn. U treft daarom bij deze nieuwsbrief een schrijven aan van Berséba waarin zij u bekend willen maken met het werk wat zij doen. Daarin verwijzen ze naar de site www.berseba.nl

Fietsverlichting

De vorige keer hebben we in de nieuwsbrief iets geschreven over de hesjes op de fiets. Fijn dat er veel kinderen zijn die ze aantrekken. Van enkele ouders begrepen we echter ook dat de verlichting niet altijd in orde is of niet aan is. Wilt u dit controleren bij de fietsen van uw kinderen? Veiligheid is van groot belang!

Glasvezel

Zoals u ongetwijfeld via andere media hebt vernomen, wordt er in de kop van Overijssel glasvezel aangelegd in de komende tijd. Als school hopen we hier ook van te profiteren en zodoende toekomstvast te zijn wat betreft de internetverbinding.

Vakantie

Aan het einde van deze week krijgen de kinderen twee weken vakantie. Een vakantie waarin we ook in de kerk en thuis het Kerstfeest mogen vieren. Ook oud- en nieuw valt in deze vakantie. Ik wens u en jullie in alle opzichten een gezegende vakantie toe. We hopen elkaar op maandag 8 januari 2018 weer op school te mogen ontmoeten.

L.L. Verweij

